



Ik, Nar Mike I

As Rotterdammer gebaore, maar van herte Limburger gewaore.
Jongkhiér van joeksige sjoko toffe ananasse.
Toezichhalder van Lange nachte op de Parade.
Opper-volger van De 3-kes sinds de 1^{ste} Groët Venloosche Nar.
Beats-producent van Carnaval festival wies Sjiengele Boem.
Gepassioneerd dialek leefhebber, zoe heb ik 't Venloos gelierd.
Maar baove al de Groët Venloosche Nar van 2023.

Beej de onwiésheid van de Spraeker, de Narre-adjutant, de Regelaer en eur onwiéze gezelschap,
as achtiénde Nar van Groët Venlo in 't jaor 2023, gaef te verkinne en te verstaon det:

1. Nao dreej Thoésnarre en eine Groët Venloosche Kloon,
Meug 'nne Rotterdammer 't in 2023 doen.
2. 't Noeïts te laat is vastelaovend te liére viére.
Door nije vierders halde we dees tradisie in iére.
3. Ik oproop um veural de hendjes umhoég te staeke.
En keihard mit mien mixplaetjes mei te kwaeke.

Onder 't motto:

Vastelaovend viere, det verlieëre weej neet!
Laot 't achter dich en kiek nao waat veur dich leet.
Good veur 't gemood is roope 'corona Adios'.
Want beste Joeksmatties: *Weej gaon los.*

Dus blaos gauw lóch wies aan de rendjes.

Dan kin ik vraoge...

Wao zien die hendjes?